



Pastorale brief in tijden van corona-crisis

19 maart 2020

Beste gemeenteleden van de Graankorrel,

Nu wij onze kerkdiensten niet kunnen houden en wij elkaar zelfs niet in kleine kring kunnen ontmoeten, wil ik graag uiting geven aan onze verbondenheid met elkaar als gemeente van Christus door middel van deze pastorale brief.

Wij maken een periode mee met veel onzekerheden en zorgen. Hoe lang dit gaat duren en wat de gevolgen op langere termijn zijn, is nog volstrekt onduidelijk. Wat doet het met ons dat we thuis moeten blijven? Hoe gaan we om met de stress die het geeft, nu activiteiten wegvallen, er ineens leegte is, gedwongen rust en groeiende onzekerheid over onze gezondheid en die van mensen om ons heen.

Plotseling klinkt lied 1003 uit ons Nieuwe Liedboek wel heel actueel en indringend:

Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen
even een luide sirene –
stil de straat overal.
Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.

Het woord van Jezus uit de Bergrede is nu zeer ter zake en tegelijk heel lastig uit te voeren: “Maak je geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.” (*Matt. 6:35*)

Ons oefenen in leven bij de dag, elke stap en elke dag is er één, dat is de opgave waar we voor staan in deze tijd, die in de kerk de Veertigdagentijd is. Oefenen ook in stil staan bij wat er wel is aan goeds en moois, de zon die schijnt, de lente die aanbreekt, de hartverwarmende initiatieven van mensen die elkaar helpen, de inzet van zovelen die werken in de gezondheidszorg en andere beroepen die tegenwoordig ‘vitale beroepen’ worden genoemd. Net zo van vitaal belang is het gewone gebaar van aandacht en zorg dat we elkaar kunnen geven: een telefoontje, een email of misschien liever een handgeschreven brief.

Gebed

Goede God,

We beseffen hoe kwetsbaar we zijn, wij mensen,
hoe kwetsbaar en niet maakbaar onze samenleving is.
Omgeef ons met uw liefde, wees ons nabij als we bang zijn.
We beseffen hoeveel mensen in deze wereld getroffen worden door ziekte.
Geef ons ruimte om geraakt te worden door meer dan eigen zorgen.
We denken aan de vluchtelingen en asielzoekers in kampen, zoals op Lesbos.
Christus ons Licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.
Zegen ons en behoed ons, Amen.

ds. Stella Muns